



Toerfietsclub Weesp

Nieuwsbrief TFC Weesp

<http://www.tfcweesp.nl>

juni 2013

Clubhuis: Sportpark Papelaan
Papelaan 126
1382 RP Weesp
Tel. 06-53960749

Redactie ad interim:
Wim van der Spek
Jan Robben

Ereleden: Jan Kneppers †
Jan de Wee

Leden van verdienste:
Arie Heijnis
Egbert van der Heide
Dirk Lodder

info voor clubblad opsturen naar:
wimspek@gmail.com

Jaargang 2013 nr. 15

In deze Nieuwsbrief:

1. Nieuws vanuit het bestuur.
2. Verjaardagen juni /juli
3. Verslag deelnemers Alpe d'Huzes
4. 23 juni Heuveltocht
5. 31 augustus NK Toerfietsen
6. Ronde van Nijmegen
7. Fietsen in de Betuwe

Nieuws vanuit het bestuur

Het bestuur is niet bij elkaar geweest in de tussenliggende periode, dus er is weinig te melden vanuit het bestuur, behalve dat we zelf druk zijn met onze sport. Tjebbe heeft de Petit Tour de France gereden en ik ben met mijn vrouw in Duitsland geweest en heb mooie tochten gemaakt. Fred "past op de winkel" en kan rustige leuke kleine tochtjes maken in de omgeving van Weesp. Roland, Nico en Peter hebben, met o.a. TFC Weesp als sponsor, een mooie prestatie neergezet een daarvan vind je hier in de Nieuwsbrief het verslag. Ook onze "oude" penningmeester heeft een verslag gemaakt van twee mooie tochten, zodat we weten dat hij nog steeds actief is met fietsen.

Kortom veel fietsplezier binnen de vereniging en daar doen we het voor. Ik wens iedereen veel leesplezier en motivatie om ook anderen die geen lid zijn mee te nemen naar de club en ze mee te laten genieten. Ze worden dan later vanzelf ook lid hopen we.

Wim van der Spek

Verjaardagen juni / juli

2 juni	Jan de Wee
14 juni	Jan de Rooij
19 juni	J. Visser
21 juni	T. de Lange
25 juni	Peter Duijnmaijer
6 juli	Jan Dovianus
19 juli	Peter Paul Tabak
27 juli	Arie Heijnis
27 juli	A. Oostveen-Verweij
28 juli	Bert Priester

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve en gezonde verjaardag toe.



Verslag deelnemers Alpe d'Huzes

Beste Clubleden,

Bij deze een kort verslag van onze Alpe d'Huzes deelname. Vrijdag 1 juni zijn wij (Nico Dalmulder en Roland Geldorp) vertrokken naar Le Bourg-d'Oisans aan de voet van de Alpe d'Huez. We zijn daar zaterdag aangekomen en zijn 's middags gelijk gestart met een stukje fietsen in de omgeving. Om meteen maar te wennen aan de hoogte en natuurlijk aan het klimmen. In de dagen erna kwamen ook onze mede groepsleden als Peter Duijnmaijer en andere leden van de brandweer Gooi en Vechtstreek. Ook hebben we met zijn drieën nog een tocht gefietst om meteen even boven op de alp de startnummers op te halen. Op woensdag 5 juni moest Peter aan de bak voor zijn uitdaging zes keer de alp op te rijden.



's Morgens om 5 uur is hij gestart om laat in de middag zijn prestatie te stoppen met 4

beklimmingen. Nico en ik moesten op donderdag 6 juni aan de bak om onze vier keer waar te maken maar na Peter zijn inspanningen en zijn streven van 6 keer te zien stoppen op 4 keer werden we toch wat stil. Maar de prestatie van Peter was echt fantastisch. Peter: topprestatie. Donderdag half 4: de wekker gaat. Hup eruit en pannenkoeken eten, aankleden en naar de start. We zouden om half 5 kunnen starten; we vertrokken om tien over 5 voor onze eerste beklimming. In het donker reden we naar de voet onder luid applaus van het publiek.



Alle bochten waren verlicht met gedenkkaarsjes. Echt indrukwekkend. Gaande de dag waren de eerste drie beklimmingen best goed gegaan. Natuurlijk voel je de benen wel maar door de aanmoedigen heb je eigenlijk geen tijd om daar over na te denken. Na de derde afdaling beneden gekomen meteen weer een bidon gevuld en wat eten mee genomen en hop naar boven voor de vierde keer.

Want wat je belooft moet je waar maken. Uiteindelijk werden we aan de finish weer

feestelijk binnen gehaald want niet alleen onderweg was het een feest maar ook bij de finish natuurlijk.



Ik kan wel zeggen dat we een geweldige happening hebben meegemaakt. We hebben mooie dingen meegemaakt maar zijn ook wel degelijk geconfronteerd met de rotte kanten die kanker kan veroorzaken. Toch blijft het mooie van deze uitdaging het meeste bij en kunnen we terug kijken op een geweldige week in Frankrijk. Via deze weg wil ik al die mensen die ons op welke manier gesteund hebben hartelijk danken.

Groeten Roland, Nico en Peter.

Zondag 23 juni: Heuveltocht

Op zondag 23 juni wordt de Heuveltocht georganiseerd. Er zijn afstanden van 150, 100, 75 en 35 km.

Alle routes beginnen bij het clubhuis, ze gaan verder langs de Vecht en Kreugerlaan. Alle afstanden (niet de 35 km) gaan over het vals plat langs Paleis Soestdijk.

De 100 en 150 km gaan over het Soester Hoogt (2e categorie). Voor de 100 km komt de eerste berg van de 1e categorie (Kolonel H.L. van Roijenweg) na stempelpost Oud Leusden.

De 150 km komt op de Utrechtse Heuvelrug de eerste berg van de 1e categorie (Maarnse Berg) tegen. Na de rust bij manege 't Leersumse Veld komt er een berg van de buitencategorie (Amerongse Berg).

De 35 km is deels gepijld, verder wordt op beschrijving gereden. De andere afstanden zijn compleet gepijld.

De gps tracks staan klaar op de site.

Voor de 150 km kan er gestart worden vanaf 8:00 uur.

Om 8:30 uur kunnen de 100 km rijders van start. Tussen 9:00 en 11:00 uur kunnen de 75 km rijders van start. De 35 km rijders starten tussen 9:00 en 11:00 uur.

Inschrijfgeld € 4,00.

Leden van de NTFU krijgen altijd 1 euro korting. De start is vanuit het clubhuis van de TFC Weesp aan de Papelaan 126, 1382RP Weesp.

Tot zondag 23 juni!

Jan Robben
Toercommissie



31 Augustus 2013 Nederlands Kampioenschap Toerfietsen.

Vorig jaar heeft TFC Weesp in Nunspeet met drie ploegen meegedaan onder de naam Weespermoppen 1, 2 en 3. Met 22 personen deelnemen is best een hoog aantal voor een kleine club. Femke fietste mee met een ploeg van de NTFU dus eigenlijk 23 leden. De uitslagen van het evenement zijn voor mij niet erg belangrijk, meedoen is belangrijker dan winnen.

Plaats 40 Weespermoppen 3, Plaats 70 Weespermoppen 2, Plaats 76 Weespermoppen 1, Plaats 78 NTFU groep.

De plaatsing van alle groepen kon beter maar het plezier was er niet minder om. Graag wil ik onze leden er op wijzen dat de mogelijkheid van deelname weer mogelijk is. Het hoeft niet perse een weekend of een etentje te worden. We kunnen natuurlijk ook op 1 dag heen en weer gaan. Geef je op bij Wim van der Spek (mail wimspek@gmail.com) of Martin Visser (mail m.visser684@upcmail.nl).

Ronde Van Nijmegen 2013 (150km)

Op zondag 12 mei heb ik de Ronde van Nijmegen gereden. Gezien de hoogte van het inschrijfgeld (€ 15), en het aantal deelnemers (2.000), waren mijn verwachtingen hoog. De organisatie heeft er ook echt werk van gemaakt. Zo waren er fotografen van Sportplaat bij de start, halverwege en bovenaan de Oude Holleweg, op nog een andere heuvel en aan de finish. Dat heeft mooie foto's opgeleverd:

Oude Holleweg halverwege:



Helaas was er minder nagedacht over de bevoorrading. Zo was er bij de eerste bevoorrading na ongeveer 65 km geen mogelijkheid om je bidon met water te vullen en ontbraken er toiletten. De plaats van de bevoorrading was ook ongelukkig gekozen, namelijk aan de voet van een steile heuvel. De koffie bij de tweede bevoorrading (al na 85 km) kostte € 2,= voor een klein plastic bekertje. Bij de derde bevoorrading (130 km) werd de deelnemers voor het eerst ook voedsel aangeboden (een krentenbol en een Mars/Snickers). De finish volgde na 150 km.

Klein Amerika bovenaan:



Al met al was het een mooie tocht met veel mooie heuvels door een zeer mooie omgeving. Zeker de helft van de tocht ging over Duits grondgebied. Gezien het inschrijfgeld had ik wel meer van de organisatie verwacht. Wat mij betreft niet voor herhaling vatbaar.

Ferry Ortiz Aldana

Fietsen in de Betuwe

Na 25 jaar in Weesp en 2,5 jaar in Kortenhoef, woon ik sinds oktober 2012 in de Betuwe, in Meteren (Gemeente Geldermalsen). Dat betekent dus een nieuwe omgeving met nieuwe onbekende wegen. Op 1 januari ben ik voor het eerst op de fiets gestapt om de omgeving te verkennen. Mijn eerste tocht ging vanuit Geldermalsen, langs de rivier de Linge naar Rumpst, en weer terug. Dit zou later de basis worden voor vele trainingritten waarbij ik steeds wat extra km's langs de Linge ben doorgefietst en langs de andere kant weer terug. De rivier de Linge is een prachtige rivier om langs te fietsen met veel autoluwe strakke asfaltwegen over prachtige dijken.

Ook langs de Waal is het prachtig fietsen, zo heb ik laatst een prachtig kronkelend fietspad van 30 km lang tussen Zaltbommel en Beneden-Leeuwen langs de Waal ontdekt, waar geen auto mag komen. Zo fiets ik op doordeweekse avonden over autoluwe wegen met prachtige uitzichten.

Waalbanddijk:



De Betuwe biedt vanwege de centrale ligging ook veel mogelijkheden om de "heuvels" op te zoeken. Zo ben ik met 24 km fietsen aan de voet van de Amerongense Berg (waarbij ik dan wel op het pontje tussen Rijswijk en Wijk bij Duurstede moet wachten, maar dat heeft wel zo z'n charme). En na 30 km fietsen sta ik aan de voet van de Grebbeberg. Mijn standaard trainingsrit voor het weekend vanuit Geldermalsen naar Doorn, Leersum, Amerongen en Rhenen, waarbij ik alle bekende heuvels van de Utrechtse heuvelrug beklim, is 110 km lang.

Als lid en ex-bestuurslid van TFC Weesp probeer ik elk jaar nog wel een tocht mee te fietsen. Dit jaar is dat nog niet gelukt, maar ik heb nog wel op de planning staan om de Markermeertocht mee te fietsen. Misschien tot dan!

Ferry Ortiz Aldana